

VANDA SVENSKA PENSIONÄRER r.f.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

Årets första möte den 13 januari 2011 samlade 64 medlemmar i Foibe. Antalet ordinarie månadsmöten var nio under året, medräknat vårmötet 3.2. med 64 närvarande och höstmötet 3.11. med 65 närvarande medlemmar. Antalet närvarande vid mötena har varit i medeltal cirka 60-70 medlemmar.

Medlemsantalet var 194 personer 31.12.2011. Av dem var 150 kvinnor och 44 män. Under året har 26 nya medlemmar skrivits in. Sju medlemmar har skrivits ut och tre avlidit.

Föreningen har en hedersordförande, Mary Kekola. Hedersmedlemmarna är fyra; Viola Björkman, Gunvor Bäckman, Inga Juslin och Signe Nyqvist.

STYRELSEN

Vid höstmötet 3.11. återvaldes Gunnar Weckström enhälligt som ordförande för år 2012. Av styrelsemedlemmarna hade Berith Sohkanen meddelat att hon önskar avgå. I hennes ställe valdes Ann-Marie Sjögren. I övrigt inga ändringar. Verksamhetsgranskare, tidigare benämnd revisor, Kurt Blomqvists mandattid går ut 2012, Keijo Wegelius återvaldes för perioden 2012-2013. Som ersättare återvaldes Gunvor Bäckman och Birgit Halminen.

Efter det konstituerande mötet 3.11. fick styrelsen följande sammansättning: Guy Bäck, viceordförande; Elsa Eklöf, sekreterare; Toini Tanskanen, kassör; Ulla-Stina Eriksson, resekoordinator; övriga medlemmar Irmeli Forsström, Ulla Torola, Ann-Marie Sjöberg, Ole Åhlgren och Torolf Olsson.

Styrelsen har samlats 10 gånger under år 2011. Som förut har föreningen fått disponera utrymmen avgiftsfritt för styrelsens möten i Aktia-banken i Dickursby. Sitt konstituerande möte höll styrelsen i Foibe direkt efter månadsmötet 3.11.

ORDINARIE MÅNADSMÖTEN

Till ordinarie månadsmöten har medlemmarna samlats regelbundet den första torsdagen i månaden i Foibe servicehus, Sjukhusgatan 7, utom i juni-augusti.

Det första mötet 13.1. hölls enligt redan etablerad sed en minnesstund för de sex medlemmar som avlidit under år 2010. 64 medlemmar var närvarande och som gäster medverkade Rea Anner och Håkan Wikman. De hade sammanställt ett mycket vackert litet programhäfte och Håkan inledde med musik. Ordföranden läste upp namnet på de avlidna och ett ljus tändes för var och en. Rea läste stycken ur Psaltaren och alla sjöng med i psalmerna ur programhäftet. De avlidna hedrades med en tyst minut.

Till vårmötet 3.2. samlades 64 medlemmar. Verksamhetsberättelsen för år 2010 godkändes ävensom verksamhetsgranskarnas, de tidigare revisorernas, berättelse. Bokslutet fastställdes och styrelsen och övriga redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet för år 2010. Verksamhetsplanen för 2011 följde i stort sett den tidigare och godkändes. Beslut fattades att understöd skall ansökas hos Vanda stad, Sparbanksstiftelsen i Vanda och Svenska folkskolans vänner.

I följande möte 3.3. deltog 69 medlemmar. Då hade Erik Blomqvist lovat berätta om sin resa längs Hurtigrutten i Norge. Det var mycket intressant och vyerna han visade på otaliga foton var verkligen fantastiska. Med litet fantasi kunde man föreställa sig att man var där fast man ju visste att det var något av en önskedröm.

Mötet 7.4. var den traditionella födelsedagsfesten som firades med 84 deltagare. Av dem var 33 personer personligen inbjudna "födelsedagsbarn". Tyvärr hade endast 21 av en eller annan orsak kunnat komma. Denna gång fick viceordförande Guy Bäck fungera som värd då Gunnar Weckström hörde till de inbjudna gästerna och fick sätta sig vid det vackert dukade festbordet. Men Guy klarade uppgiften med den äran, hälsade var och en välkommen med en kram och överräckte en ros, varefter gästerna ledsagades till festbordet. Guy läste upp namnet på födelsedagsbarnen och alla gratulerades varmt. Så var det dags för kaffe med ljuvlig tårta. Det serverades både påtår och tretår och alla såg ut att trivas medan pratet sorlade och alla hade det gemytligt. Till detta bidrog till stor del att Håkan ledde glad allsång i rosornas tecken. När alla fått sitt lystmäte intog ordföranden Gunnar sin "rätta" plats och inledde det egentliga mötet.

I detta skede hade SPF meddelat att Vanda svenska pensionärer klarat sig bra i medlemsrekryteringen med 13 nya medlemmar inskrivna under årets två första månader. Det medförde en tredje plats i värvningskampanjen mellan föreningarna för tillfället.

Till mötet 5.5. samlades 68 medlemmar för att lyssna på trubaduren Rabbe Nevalainen som hade lovat sjunga och också leda allsången. Han kom inte ensam utan hade tagit med sig förstärkning av sin svägerska, som spelade nyckelharpa och sin bror, som skötte tekniken. Dessutom är hans mor medlem i vår förening och var med på mötet, så ätten Nevalainen var faktiskt väl representerad. Vi fick lyssna till litet ovanligare musik som ackompanjemang till Rabbes sång och också till solonummer på nyckelharpa. Musikstunden avslutades med allsång och gruppen fick hjärtliga applåder och så var det äntligen dags för kaffet.

Efter sommarpausen samlades 75 medlemmar till det första mötet 1.9. Som gäst hade inbjudits Benita Ahlnäs som skulle berätta om Ulla Möllersvärd vid lantdagen i Borgå. Ulla-Benita kom klädd helt i svart, en späd liten dam som var helt begeistrad över den artiga gentleman som skjutsat henne till denna trevliga sammankomst. Och hon berättade med stor inlevelse om den historiska lantdagen. Först fick vi oss till livs en del fakta och så följde vi på fantasins vingar med Benita till lantdagens händelser och iklädde oss Ulla Möllersvärds gestalt. Med stor inlevelse berättade Benita om hur den unga Ulla Möllersvärd kunde tänkas ha upplevt denna stora händelse att ryska tsaren uppmärksammade henne, en vanlig flicksnärta. Alla blev verkligen fängslade av historien och kunde ha lyssnat på mera, men det medgav inte tiden. I alla fall tyckte alla att det varit mycket intressant och Benita Ahlnäs fick varma applåder och mångt tack. I stället för den traditionella blomman ville hon ha någon annan "naturprodukt" och fick ett presentkort som hon kan använda efter eget tycke.

Vid mötet 6.10. lyssnade 68 medlemmar till René Knape som talade om framgångens cirkel. Han förklarade för oss att det ingalunda räcker med talang och god vilja. Det viktigaste är ambition som behövs i högsta grad och det tror vi nog på. René uttalade sig mycket sakkunnigt och fick oss att lyssna intresserat på sina åsikter. Många kanske tänkte inom sig att det kanske varit bra med litet mera ambition i livet.

Så var det dags för höstmötet 3.11. i vilket 65 medlemmar deltog. Gunnar Weckström återvaldes enhälligt till ordförande för år 2012. Av styrelsen uppställd budget för år 2012 godkändes. Också för vårperioden uppgjord verksamhetsplan godkändes med förbehåll för eventuella kompletteringar och ändringar. I tur att avgå av styrelsemedlemmarna stod Guy Bäck, Berith Sohkanen, Toini Tanskanen och Elsa Eklöf. Berith hade meddelat att hon önskar avgå. I stället för henne invalde mötet Ann-Marie Sjöberg som ny medlem i styrelsen. Guy Bäck, Toini Tanskanen och Elsa Eklöf återvaldes.

Tidigare revisor kallas numera verksamhetsgranskare. För Kurt Blomqvist går mandattiden ut 2012. Keijo Wegelius återvaldes för tiden 2012-2013. Gunvor Bäckman och Birgit Halminen har varit ersättare år 2011. Båda återvaldes för år 2012.

Här avbröt ordföranden förhandlingarna för att tacka Berith Sohkanen för många års förtjänstfullt styrelsemedlemskap och konstaterade, att hon gjort ett fullödigt arbete som styrelsemedlem. Men framförallt skall hon tackas för sitt arbete som inspirerande reseledare, ett jobb som hon skött med charm och effektivitet. Hon förtjänar också tack för allt det hon för övrigt gjort för VSP. Vi är glada över att vi kan vända oss till henne också i framtiden med frågor som fr.a. gäller resor, utfärder, teaterbesök, mm.

Efter detta fick Berith en varm applåd och en lika varm kram och Ulla-Stina Eriksson överräckte en blombukett.

Sista mötet för året var 1.12. med 55 medlemmar närvarande. Birgitta Lönnqvist var gäst och berättade mycket intressant om familjelivet på Helsingfors skeppsvarv under tidigare år. Hon hade foton som levandegjorde berättelsen och många kände igen området det gällde. Birgitta berättade livfullt med många detaljer som gjorde att man kunde föreställa sig hur livet levedes på den tiden.

JULFESTEN